

In 9 duikdagen 22 duiken



Ontdekkingsreis op Curaçao

In 9 duikdagen 22 duiken. En bijna allemaal op verschillende plaatsen. Een aardige indruk van het stukje Nederland in de Caribbeaan heeft ze dan ook zeker gekregen. 'Maar natuurlijk nog veel te weinig en veel te weinig tijd om het eiland helemaal te verkennen,' zegt Marion Haarsma. De Nederlandse kampioen onderwaterfotografie schoot er maar liefst 22 diarolletjes vol. En buddy Eric van den Berg nam zeker 400 prachtige digifoto's mee naar huis. Haar conclusie: Curaçao is aan te bevelen. En het eiland is niet alleen voor duikers. Behalve watersporten is er iedere dag wel wat te doen.

TEKST EN FOTO'S MARION HAARSMa

Bijna zestig 'geregistreerde' duikplaatsen zijn er op het eiland te vinden. En met een enkele uitzondering allemaal aan de zuidkant. Duiken aan de 'verkeerde' noordkant van het eiland wordt in ieder geval niet aangeraden. Er zijn ook maar weinig (duik)boten te vinden die er heen willen gaan. De wind en de golfslag zijn bijna altijd de spelbrekers.

PLAYA KANOA Een duik 'in het noorden' is dan ook bijzonder. Met een orkaan op weg naar Florida was het mogelijk. Bij Playa Kanoa, een paradijselijk stukje strand waar

eigenlijk alleen maar locals komen. Slechts te bereiken via een vreselijk slechte zandweg. De orkaan Rita, zo'n duizend kilometer verderop tussen Cuba en Florida, heeft de wind op Curaçao helemaal weggetrokken. En na een paar dagen zijn de golven ook verdwenen en is de zee rustig.

Al direct in het haventje bij het strandje is 'ie er. Een slangaal. Moeilijk op de foto te zetten. Het is een actief dier; geen seconde zit 'ie stil. Daarna ligt het op weg naar het rif - wel tien minuten flink doorzwemmen - ineens bezaaid met witte zee-egels. En zoals overal



eigenlijk in het warme water (normaal zo'n 28 graden Celsius, dit keer zelfs 30) schitterend koraal. Bij terugkeer ligt er dan ook nog eens een schildpadje te wachten, niet bang om te poseren voor de camera. Aaien is zelfs mogelijk, al moest 'ie er toch even over nadenken. Waarschijnlijk is het 'm nog niet eindelijk overkomen!

Tweeëntwintig keer duiken in Curaçao, het betekent ook 22 keer een mooie duik en leuke ontdekkingen! Iedere duikplaats heeft immers de gewone koralen, vissen en sponzen zo zijn specifieke dieren en begroeiing.

Het mooiste rif is ongetwijfeld Playa Kalki, ver weg, helemaal aan de Westpunt! De meeste begroeiing en ook hier een schildpad als bonus. Natuurlijk wemelt het van de keizersvissen op Curaçao, er gaat geen duik voorbij zonder 'm te zien. En op Playa Kalki een 'French Angel' in het macro bereik. Een beetje geluk moet er soms ook bij zijn.

CARACAS BAAI Waar te beginnen op zo'n in het begin nog onbekend eiland? Caracas Baai, leuk en dichtbij, wordt er gezegd. En de goede raad klopt! Na de eerste duik al helemaal enthousiast en steeds maar terug in het

Flessen vullen

► Eigen flessen (laten) vullen is geen probleem en niet duur op Curaçao. Het kan o.m. bij Silent Immersion. Dit vulstation doet ook duikers met gasen en duikoplossingen. Maar wie er alleen maar flessen komt vullen wordt ook al vervuld met koffie of thee en water... Of dit lersje of Curaçaose gastvrijheid is? Het is in ieder geval genietten. Wat een aardige mensen! En met die gekke leren duikers, dat moet wel heel leuk zijn.

Aan de andere kant van het eiland, meer naar het westen zit het Aqua Diving vulstation aan de weg. Niet te missen! En al vroeg open.

Op een aantal plaatsen waar op of aan het strand duikscholen en/of shops zijn gevestigd kunnen ook flessen worden gehaald.



IN HET GORGOON VLAKBIJ HET WRAKJE EEN GROTE TROMPETVIS DIE NIET VOOR DE CAMERA WEG ZWEMT

water met een nieuw rolletje in de camera. Al direct bij het strandje onderwater een borstelworm op een takje gorgoon. En even verder een prachtige gorgoon, zeer geschikt voor groothoek opnames! Ook heel veel vis, anemonen met poetsgarnaaltjes en ontzettend veel kokerwormpjes.

Op korte afstand zwemmen ligt een klein wrakje van een slepertje, de Tugboot. Niet te missen! Het ligt zo ondiep dat er geen flitsers nodig is. Op de Tugboot zitten kleine slijmvisjes, hele parmantige diertjes. Ze kijken naar de duikers en blijven net buiten camerabereik en flitsafstand. Het 105 mm objectief had wellicht uitkomst gebracht. Maar de KLM hanteert strenge regels wat betreft de overbagage. Een paarje prachtige blauwe papegaaivissen zwemt er eveneens in het rond, handtam en zeer goed te fotograferen! In het gorgoon vlak bij het wrakje een grote trompetvis die niet voor de camera weg zwemt. Integendeel, hij wil best op de foto.

VOLLE MAAN Langs de iets verder gelegen rifrand veel murenes. Ze zien er gevaarlijk uit met die scherpe tanden, maar doen niets! Onderin de Tugboot, er zit een gat in de romp, zwemmen scholen rode visjes, echte nachtdieren! En naast het wrakje 2 schorpioenvissen in bruidskleuren. Niet alleen het koraal is deze week aan het 'spawnen'. De vissen en de sponzen doen gewoon mee! Het is niet voor niets volle maan!

Ook vlak bij de Tugboot een slakje met een huisje, de Flamengotong zit altijd op een gorgoon, die hij, ondankbaar als hij is, gewoon opvreet. Het is niet bekend of de gorgoon daar last van heeft, ze overleven het slakje in het mooie slakkenhuisje wel. En natuurlijk zijn er ook de gewone naaktslakken, eigenlijk 'zeehaasjes', die 'Lettuce-slugs' eten, algen en ondiep altijd op de



stenen te vinden. Ze zijn er in alle kleurvareteiten, van wit tot blauw.

Achter een koraalrotsje, vlak bij het wrakke, een Juvenile Spotted Drum, zo'n klein zwartwitvisje met 2 lange slierten aan zijn lijfje. Onder een gorgoontak ernaast ligt een egelvis, hopend niet te worden gezien. En omdat het diarolletje natuurlijk al vol is

wordt 'ie beeldvullend op de digifoto van de buddy gezet. Overal op het zand en de stenen liggen die mooie platvissen, Peacock Flounders. Soms zijn ze gauw weg en een enkel keertje blijven ze gewoon liggen wachten op de fotograaf.

Caracas Baai, er is niet het enige wrakke van het eiland te vinden. Er zijn er meer en gro-

tere. De Superior Producer, dicht bij de nieuwe, grote cruiseterminal op het Rif in Otrobanda, eigenlijk 'om de hoek' bij de Anna Baai, de haveningang waar de grote zeeschepen in en uitvaren. Wrakken zijn zo wie so favoriet en dit wrak is ook bijzonder. Het staat rechtop op het zand. Zo'n 24 tot 30 meter diep. Het is al vanaf het rif te zien. Wat een 'Dushi!' Het wrak is mooi begroeid. Op



Eten

► Eten op Curaçao. Het is maar hoe gek je het wil maken. Maar lekker en goedkoop, het kan bijna overal. In Punda bijvoorbeeld, in de Oude Markt, een soort grote 'gaarkoeken' waar aan lange tafels moet worden aangeschoven en locals hun eigen gerechten bereiden. Alleen tussen de middag open! Veel mensen gebruiken hun uurtje pauze om er soel (maar dat hoeft niet) en goed te eten.

Overal eigenlijk kan in de eenvoudige eettentjes langs de weg, de snacks, ter plekke worden gegeten of afgehaald. Allemaal proberen is niet te doen. Maar waar wel is gegeten was het zonder uitzondering heerlijk en goedkoop. Zelfs tegen twaalf uur 's nachts. Na een nachtdruk, op het dorpsplein in Boca Sani, een vissersdorpje op het eiland. Ook die 'late snack', een loempia en kip, smaakte voortreffelijk.

Of bij Marie Pompoen in een soort duikerscafé, Snurf & Turf. Een gewone standstee, maar het eten is erg lekker! Veel eten kan gerust bij zoveel duiken. Het wordt er allemaal wel weer af gerwommen.



het rif mooie grote rode sponzen, het is een prachtige koralentuin. Het kan er soms behoorlijk stromen. Dit keer niet.

TOP 10 Playa Kalki, Caracas Baai, het Rif. Het zijn drie van die bijna zestig duikplaatsen op het eiland. Stuk voor stuk ook in de

Top 10 die Curaçao heeft opgesteld. Maar er is veel meer. Ook al staan ze niet allemaal op dat lijstje. Habitat bijvoorbeeld, toevallig veel hagedisvissen en die zijn niet bang van duikers, ze blijven parmantig liggen. Playa Port Marie, een prachtig zandstrand. Zo middenin de week zijn de stranden bijna leeg,

echte paradisijsjes. Stuk voor stuk een uitnodiging om op een strandlaken te gaan liggen met een goed boek en de hele dag niets te doen. Geen tijd. Duitken! Bij Port Marie liggen 'reefballs' op het ondiepe gedeelte. Ze zijn al begroeid en de vissen, vooral de jonge dieren, maken er gretig gebruik van. De kof-

Op de kant

► Op Curaçao is ook buiten het duiken het nodige te doen. Willemstad staat bijvoorbeeld vanwege haar zandgezicht op de erfgoedlijst van de Unesco. Punda en Otrobanda, de door de Anna Baai gescheiden delen van de stad, werden verbonden door de in de wereld unieke postjoebrug, al was 'ie tot half mei voor acht maanden even weggehaald voor (heel groot) onderhoud. Op enkele plaatsen – bij Jan Rook en de Verruonbaai – zijn tientallen flamingo's vanaf de weg te zien. Van het langrijdende werkzeer trekken ze ook niets aan. Maar wie foto's wil maken: blijf in de auto. Ze lopen weg zodra zij de auto wordt gestopt.

En dan het happy hour: Het eiland is er beroemd om. Dagelijks op vele plaatsen en tijdstippen. Bekend is de zending op het strand. Om vijf uur Mambo Beach, een uur later vijfzig meter verder lopen bij West à Wild. Het feest gaat er naadloos door. Met veel gekke, dansende zomete aangeschoten toeristen. Met later op de avond ook de opwindende klanken van de lokale salsa-band.



ZO MIDDEN IN DE WEEK ZIJN DE STRANDEN BIJNA LEEG, ECHTE PARADIJSJES

fervisjes en de jonge franse keizerswisen zijn er volop te vinden. Er ligt een 'dubbel rif' voorbij het ondiepe gedeelte. Daar patrouilleert een eenzame baracuda.

Bij Breezers of zoals de wijk heet Marie Pompoen ook veel cuda's. Er ligt veel rommel in het water, dat een onnatuurlijk rif is gaan vormen, waar niets op tegen is, want het is nu al prachtig begroeid. Bijna alle duiken eindigen middenin een school pillinkfissen. De 'vriendjes' zijn natuurlijk bekend van de Oosterschelde. Maar daar zijn ze niet vaak overdag te zien. En het lijkt alsof deze inktvissen mooiere kleuren hebben.

In ieder geval moest - zo is in Nederland bezworen - ook bij Mushroom Forest worden gedoken. Het is een van de weinige plaatsen die vanaf de kant met bereikbaar zijn. Met een watertaxi wel. Van Captain Goodlife, 'goed gek'. Met hem naar een prachtig rif met veel koralen. Er moet, zegt hij, op 15 meter worden gebleven. Maar - eigenwijs - de diepte lokt, er moet daar iets zijn. Een grote rog op het zand. Natuurlijk eerst wachten tot de buddy zijn foto's heeft gemaakt. Die digimensen hebben nooit last van een vol rolletje. Daarna zelf toeslaan. Maar de 'flinkerder' wil niet op de groothoek (28mm) foto, te dichtbij gekomen. Geen kwaad in de zin, maar dat kan hij niet weten.

Reis

▶ Veel reisbureaus bieden geheel verzorgde (duik)reizen naar Curaçao aan. Het is natuurlijk ook mogelijk op eigen gelegenheid het eiland te bezoeken. De KLM vliegt iedere dag naar Curaçao (twee keer in de week rechtstreeks, drie keer op de boeiervis met een tussenstop op Aruba in twee keer op St. Maarten) en het over het algemeen iets goedkopere Arkefly heeft met ingang van het afgelopen winterseizoen de frequentie verhoogd naar drie keer in de week. Twee keer wordt er op de terugreis echter een tussenstop in de Dominicaanse Republiek gemaakt wat de nodige extra reistijd vergt. Een keer gaat de boeiervis via Aruba.

